



וגם בריטן, כאחד שבנפשו הורכב שלנו, כשלישיית פסנתר, אני רואה חשיבות שנעשה זאת גם כן. זה מביא את המוזיקה העממית לקהל באופן רענן ואולי מציל חומרים שהיו חלכים לאיבוד בלי העיבוד".

דוגמה מצויינת לכך זהו אורית מספרת, מחזור שירי הילדים של מלחין העברי מרק לברי. איך גילית אותו? "מחזור השירים הזה הוא בעיניי ילדים, אני מרגיש שבתחום הזה הסרטים דברים איכותיים".

בדי לתקן את המעוות אתה מגיים מצד אחד שיר כמו העובדים החרוצים, שמחבריו ישראל דוועמן (שה בארץ המדת אבות...) ואינה ליאל, נפטרו כבר בשנות ה-40, ומצד שני את אין קין לילדותי של פורטיסשורוף.

"פורטיס וסודרף לא כיוונו את השיר שלהם לילדים, אבל הוא

"גילתי עם... רמקול בחדר שלי, שהיה מוחבר לסלון, שממנו היה מעביר אליי מוזיקה קלאסית ושירי ילדים לפני השינה. זה חילחל לתוכי".

לכבוד, מילה על יעלה אביטל. "היא, זמרת עם קול יוצא דופן על הבמות בארץ, מרבה לשתף פעולה עם הרכב שלנו. שיתוף הפעולה שלנו הוא כזה שאני ממש תופר את העיבודים על הקול שלה".

לגרות אותה בעוד רכבים".

על מה את מצטערת?  
"על שכר'י להמשיך עם החברות למדתי בתיכון רגיל ולא בתיכון שליך האקרמיה. גם התעקשתי או על שירות צבאי רגיל. אולי גם זאת הייתה טעות, אבל במקביל למדתי פיתוח קול. לאחד הטויל שאהרי הצבא התחלתי בלימודים באקרמיה למוזיקה ושם התאחבתי במוזיקה עתיקה עם כל העדינות, היופי והרמה שיש בה".

וממנו זה עובר לילדים. כשאני שומעת את בתי, אמה, בת השלוש, שרה את שירי 'אורית מספרת', אני מכינה שעשינו את זה".

כמוכן, לא רק לברי. באלבום נחשף שיר ישרנושן כמו 'השעון עייף', של מרים ילדישטקליס [פאול בך](#)הזיים. מנגד יש בה נוכחות למשוררות עכשוויות כמו שלומית כהן-אסיף וציפי שחרוד. אביטל רואה בכך מסר מסוים. "אולי זאת התשובה לטלוויזיה שלא פעם